

Nieuwsbrief voor diaconieën

2014

Stichting VPSG – advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving



Inleiding

Seksueel misbruik en de kerken, het is een probleem dat veel in de publiciteit is geweest. Zoveel dat velen ook dachten of zeiden: “Nu weer eens een ander bericht over onze kerk of ons geloof, het lijkt wel of het over niets anders gaat. Er is toch nog wel meer te vertellen?”

Ja, er is veel meer te vertellen over kerk-zijn en geloven en toch moeten we het ook altijd weer hebben over wat mensen is aangedaan: misbruik in het gezin, in de kerk, op school, bij de scouting of de sportclub. We zijn samen kerk om niet weg te kijken bij pijn, verdriet en lijden. Te luisteren, te troosten, ons te verzetten, trouw te blijven.

De VPSG helpt daar al 30 jaar bij. Wij zijn een oecumenische stichting in Noord-Holland die enerzijds mensen wil helpen en bijstaan, die bezig zijn de ervaringen met seksueel misbruik in hun leven te verwerken. Anderzijds willen we de mensen er omheen en dan met name zij die actief zijn in kerken informatie geven over seksueel geweld en hoe om te gaan met het onderwerp en de mensen die het aangedaan is.

De VPSG is er voor wie ons nodig heeft en de vragen kunnen dan ook heel divers zijn. Natuurlijk als eerste de vrouwen en mannen die als kind of als volwassene seksueel misbruikt zijn en die op latere leeftijd hun vragen over de zin van hun leven, bijbelse thema's als zonde, schuld, vergeving en verzoening, ter sprake willen brengen. Die worstelen met God de Vader of het eren van vader en moeder. Die moeite hebben anderen te vertrouwen en in hun relatie of werk tegen problemen oplopen.

Pastorale gesprekken met tijd voor de langzame ontvouwing van alle lagen. Met tijd om te zwijgen over iets waar haast geen woorden voor zijn. Met tijd om zelf het tempo aan te geven.

Daarnaast is de VPSG er voor naasten wanneer zij hulp zoeken om partner, vader, moeder, zoon, dochter te kunnen begrijpen.

Ook pastores die een kundige gesprekspartner willen om iemand uit de gemeente of parochie goed te kunnen begeleiden of kerkenraden die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in hun gemeente.

Kortom, belangrijk dat de VPSG er is. Dat horen we écht heel vaak! Al dertig jaren zoeken en vinden we financiële steun bij kerken in Noord-Holland. Toch wordt het elk jaar moeizamer om voldoende geld bijeen te brengen om het werk uit te voeren. We hopen dat u meehelpt.

Gezien van der Leest, coördinator

*Vertrouwen, stille
goedheid
Intense nabijheid
Gevoed door zoveel meer
dan woorden
Gevoel van
Herkenning
Bewogenheid
Genegenheid*

*Jou te hebben ontmoet
God zij dank!*

Het zal je gebeuren.....

De kerkenraad van de Rijk en Grafddijk doet haar verhaal.

In onze kerkgemeente De Rijk en Grafddijk werden we geconfronteerd met een zedendelict.

De EO benaderde onze kerkenraad met de vraag: hoe gaan jullie om met wat er zich in jullie gemeente heeft afgespeeld?

Wilden we het interview met de EO wel aangaan? Wat als we dat niet zouden doen? Zou de EO dan in de documentaire zeggen: “De kerkenraad onthield zich van commentaar?”

En als we wel een interview zouden doen? Wat zouden de consequenties zijn?

Als kerkenraad hadden we geen ervaring. We raadpleegden daarom de landelijke PR afdeling van de PKN en de VPSG in Haarlem.

De PR afdeling van de PKN heeft ons bijgestaan in wat we wel en wat we niet moesten doen in het contact met publiciteitsmensen. Zowel in de situatie dat we van een interview af zouden zien, alsook in de situatie waar we een interview aan zouden gaan.

De mensen van de VPSG (oorspronkelijk Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld) bleken veel deskundigheid in huis te hebben over het onderwerp seksueel misbruik. Dankzij de contacten met de VPSG kregen we meer inzicht in zedendelicten-materie. De VPSG begeleidde ons in onze afweging al dan niet het interview aan te gaan.

Met de kennis en inzichten die we kregen, maakten we de keuze wel het interview aan te gaan.

Het interview is goed verlopen.

Onze kerkenraad heeft later nog een gesprek gehad met mevrouw Deenik van de VPSG om elkaar bij te staan. Dit gesprek werd als steunend ervaren.

Tijdens de contacten met de VPSG werd ons duidelijk dat de VPSG afdeling in Haarlem momenteel de enig overgebleven vraagbaak is betreffende seksuele traumatiserende kwesties in de christelijke context.

Er is zelfs onvoldoende geld beschikbaar voor de VPSG in Haarlem om alle werkdagen bereikbaar te zijn voor mensen in heel Nederland.

Onze kerkgemeente steunt de VPSG in volle overtuiging van de noodzaak van hun werk.

De VPSG is direct bereikbaar op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16 uur.

Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem. Telefoonnummer: 023-5328222.

E-mail: info@vpsg.nl Website: www.vpsg.nl

Banknummer: NL37INGB0000390070

Pastorale gesprekken in kaart gebracht

Jaar	in Haarlem of elders	per telefoon of e-mail	Totaal	Aantal personen met regelmatig contact	Vrouw/Man	Incidentele contacten (1-3 keer p.p) Aantal personen
2013	204	345	549	43	43/0	52
2012	184	310	494	33	30/3	46
2011	188	311	499	37	36/1	40
2010	168	237	405	39	35/4	37
2009	244	238	482	38	36/2	6

Wat kunnen wij voor u doen?

U kunt ons altijd bellen met uw vraag, wij kunnen op maat een aanbod doen op het gebied van informatie over seksueel misbruik, de dubbelproblematiek van gewelds- en godsdienstige trauma's en hun verwerking, hoe kun je als gemeente betrouwbaar zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik, oefenen van gespreksvoering, meedenken en/of uitvoeren van een viering over het thema. Reageer via info@vpsg.nl

Speciaal aanbod: Film met gesprek - Het geheim van mijn vader

Een (gemeente)avond over de korte film 'Het geheim van mijn vader'. Marlies Bosma vraagt haar vader naar het familiegeheim en gaat het gesprek aan over zijn incestverleden en wat dat voor haar als dochter betekende. De film en het gesprek kunnen behulpzaam zijn om bewustwording te creëren over seksueel misbruik, wat het doet met de slachtoffers en hun directe omgeving. Ook kan het helpen om na te denken hoe de kerkelijke gemeente betrouwbare ondersteuning kan bieden. Afspraak maken? info@vpsg.nl

*Jouw ogen
spreken een taal
van nabij
Jouw oren
horen
de onuitgesproken
woorden
van verdriet en pijn
Jouw handen
delen veiligheid
en geborgenheid
Jouw voeten
kennen de weg
van gebrokenheid
Jouw hart
verwarmt
de wereld
mijn wereld
met een warme
Pinkstergloed*

- Een volledige financiële verantwoording is te vinden op www.vpsg.nl in het Jaarverslag over 2013
- In 2015 bestaat de VPSG 30 jaar. Vanwege dit feit zijn er veel extra activiteiten. Op de website www.vpsg.nl is de agenda met data te vinden.
- **Net verschenen** het boek "Samen redden we het wel", artikelen, lezingen en gedichten van Marthe Link bij haar afscheid van de VPSG
De inhoud komt voort uit de dagelijkse praktijk (25 jaar) als pastoraal counselor bij de VPSG. Het boek (€15 + verzendkosten) is te bestellen via info@vpsg.nl
- Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief of heeft u vragen? Wij horen graag van u.