

“Uiteindelijk heb ik wel kunnen vergeven ja, maar het uitgangspunt was níet omdat het in de bijbel stond, maar omdat het mij innerlijk vrij maakte.”

“Iedere zondag bidden wij in het onze vader over vergeving. Maar ik krijg er buikpijn van en vaak ga ik niet.”

“Ik ben zelf nog best ver gekomen dat ik, onder zekere voorwaarden, wel open wil trachten te zijn over verzoening. Maar beslist niet vergeving, dat krijg ik niet voor elkaar. Dan barst ik bijna uit elkaar. Daar is de schade te groot voor.”

Bovenstaande uitspraken komen van slachtoffers van incest en seksueel geweld. Voor hen is vergeving na seksueel misbruik niet vanzelfsprekend. Soms leeft er bij een slachtoffer de wens tot vergeving, maar blijkt dat vervolgens in de praktijk toch weerbarstig. Soms blijkt dat het geen ‘echte’ wens is, maar iets wat wordt ervaren als een ‘christelijke plicht’ of iets wat naasten graag zouden willen. Vaak is helemaal niet zo duidelijk wat mensen eigenlijk bedoelen met het begrip ‘vergeving’.

Met deze themadag willen we verschillende invullingen van het begrip vergeving belichten en het probleembewustzijn rondom vergeving vergroten. Aan de ene kant ervaren slachtoffers die tot vergeving komen dat als bevrijdend, voor henzelf, voor de dader en voor de omgeving. Maar aan de andere kant: als het iets is wat moet en niet lukt kan het schuldgevoelens van het slachtoffer versterken.

Wat betekent dit voor de begeleiding van slachtoffers? Is vergeving iets is wat we zouden moeten nastreven in de begeleiding van slachtoffers? Of zouden begeleiders juist terughoudendheid moeten betrachten? We hopen dat deze themamiddag leidt tot een (probleem)bewuste positiebepaling door de deelnemers.

Programma

Het programma bestaat uit twee lezingen en aansluitend zijn er workshops.

13.30 – 13.50 Welkom en introductie door de dagvoorzitter: Lenny van den Brink, coördinator SMPR

13.50 – 14.20 ‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?!’
door mw. Marie Hansen-Couturier, MA. Zij deed aan de PThU onderzoek naar visies op vergeving na misbruik

14.20 – 14.45 ‘Vergeving in de praktijk van de VPSG’
door ds. Judith van der Werf (theoloog) en drs. Marjoleine Vosselman (psycholoog), beiden werkzaam als levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.

14.45 – 15.00 Pauze

15.00 – 16.30 Workshops (keuze uit vier workshops)

16.30 – 17.00 Plenaire afsluiting o.l.v Lenny van den Brink

17.00 Napraten met een drankje

Workshop 1: Leren van ervaringsverhalen

In deze workshop is er gelegenheid om met de levensbeschouwelijk counselors van de VPSG door te praten over alle mogelijke posities ten aanzien van vergeving na seksueel misbruik. Ervaringsverhalen houden ons een spiegel voor.

Met: drs. Marjoleine Vosselman en ds. Judith van der Werf

Workshop 2: Vragen in de pastorale praktijk

We gaan aan de slag met verschillende visies op vergeving uit de lezingen en aan de hand van een paar videofragmenten. We onderzoeken de valkuilen van 'vergevingsdruk' in de pastorale praktijk. Hoe raakt seksueel misbruik je eigen persoon en theologie? Zie je zelf manieren om bevrijdend met vergeving om te gaan en wat zijn dan de 'tops' en 'tips' voor de pastor?

Met: Prof.dr. Heleen Zorgdrager, professor systematische theologie en genderstudies aan de PThU; en Marie Hansen-Couturier, MA theologie

Workshop 3: Exoneratie

Werken aan exoneratie (letterlijk: ontlasten) is een weg naast verzoening en vergeving en wordt veel gebruikt in contextueel pastoraat. Je probeert hierbij tot een dialoog te komen met de pleger of anders met de omgeving van de pleger. Is het mogelijk om tot een hertaxatie te komen en een proces aan te gaan waarbij een slachtoffer van onrecht zich in vrijheid van handelen en voelen kan herstellen?

Met: Dr. Hanneke Meulink-Korf, theoloog en psychotherapeut, was universitair docent te Amsterdam (UvA) en Leiden; werkzaam in Contextueel pastoraat en therapie.

Workshop 4: Bibliodrama

In het evangelie spreekt Jezus met zijn leerlingen over vrede en vergeving na zijn opstanding, terwijl hij tegelijkertijd zijn wonden toont (Johannes 20). Bij deze workshop bibliodrama stappen we letterlijk in de ruimte van het verhaal. Na een geleidelijke opbouw met beweging en expressie, leven we ons in, in de rol van leerling en verkennen we het perspectief van Jezus. Zo onderzoeken wij wat die ontmoeting nu voor ons betekent.

Met: Cocky Fortuin-van der Spek MA, is docent bij het Centrum voor bibliodrama en de 7evende Hemel. Daarnaast begeleidt zij scholen bij ontwikkeling van identiteit en visie vanuit haar bedrijf Spirit in School

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van de PThU (www.pthu.nl) of via Marie Hansen (m.c.hansen@pthu.nl) met uw voorkeurskeuze voor een workshop en de eventuele deelname aan deze middag in het kader van de Permanente Educatie (zie hieronder).

Permanente Educatie

Deze thema-middag is erkend als opleidingsactiviteit binnen het Open Erkend Aanbod van de permanente educatie voor PKN predikanten en kerkelijk werkers.

Met een aansluitende literatuuropdracht en schriftelijke reflectie kunt u 1 ECTS verwerven. Indien u hiervoor interesse hebt, wilt u dat bij uw aanmelding vermelden?

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €10, voor studenten en minima €5.

Locatie

De thema-middag vindt plaats op de Protestants Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam, Boelelaan 1105. U vindt de PThU in vleugel E, op de 1^e verdieping.